



▲ Na Incheon (Zuid-Korea) is Den Bosch de beste stad om in te wonen volgens het Duitse tijdschrift *Focus*. FOTO MARC BOLSIUS

‘Den Bosch op een na beste woonstad van de wereld’

Ben je een Bosschenaar en denk je erover om in het buitenland te gaan wonen? Denk nog maar een keer na, want het gras is volgens het Duitse tijdschrift *Focus* bijna nooit *grüner* bij de burens. Den Bosch is volgens het magazine namelijk de een na beste stad ter wereld om in te wonen.

Roel Kuilder

Den Bosch

Focus vergeleek 577 steden buiten Duitsland met elkaar met als hamvraag: waar kan je het beste wonen? Zaken als werkgelegenheid, zorg, verkeer, huurprijzen en milieu werden onder de loep genomen. Nederlandse steden presteerden goed met Almere, Eindhoven, Tilburg en Rotterdam in de top 20. Maar zo goed als Den Bosch? Nee, dat niet.

Den Bosch is namelijk de enige Nederlandse stad in de top 10 en houdt steden als Aalborg (Denemarken), Turku (Finland), Lower Hutt (Nieuw-Zeeland) en Basel (Zwitserland) onder zich. Alleen het Zuid-Koreaanse Incheon staat boven Den Bosch, volgens *Focus* dan.

Zijn het dan de Bossche Bollen die Den Bosch zo omhoog stuwden? De Moerputtenbrug? Oeteldonk? Of heeft de Duitse redactie een bootje gevaren over de Binnen-dieze? Nee, niks van dat alles. Volgens *Focus* scoort Den Bosch met de ligging, want steden als Tilburg, Eindhoven en Utrecht zijn in de buurt. De stad zelf staat (nogmaals, volgens *Focus*) bekend als de thuisbasis van de Heineken-brouwerij. En o ja, de stad is ook bekend door Jeroen Bosch, natuurlijk. Ook op het gebied van werkgelegenheid, zorg, verkeer, milieu en lage criminaliteitscijfers doet Den Bosch het meer dan goed.

Minpunten

Zijn er überhaupt wel nadelen aan Den Bosch, volgens *Focus*? Dat wel. De stad krijgt minpunten vanwege de hoge huren en woonlasten. Wel maakt het tijdschrift een kanttekening: „We kunnen het sociale leven in een stad niet beoordelen, net als welke talen daar gesproken worden. Verder zijn er geen persoonlijke voorkeuren opgenomen. Misschien vindt de meerderheid het weer in de Caraïben wel mooi, maar hebben andere mensen het liever koud.”