

Wat anders dan **online-borrels**

Door de intelligente lockdown zijn de Bosschenaren **steeds meer fijne plekjes in hun stad gaan ontdekken.** Daar kan geen terras meer tegenop. „Mooi om elkaar op andere plekken te ontmoeten.”

Peter de Bruijn
Den Bosch

Bosschenaren die in het park bij de IJzeren Vrouw gaan picknicken, huisgenoten die op een muurtje langs de rivier genieten van een stokbroodje met kaas en een wijntje en een groepje collega's die hebben ontdekt hoe fijn het is om te chillen op het gras aan de Dommel tijdens de lunch.

Veel mensen hebben tijdens de coronacrisis nieuwe ontmoetingsplekjes (her)ontdekt. Burgemeester Jack Mikkers probeert 'elkaar op 1,5 meter te ontmoeten' ook te stimuleren. De gemeente is bijvoorbeeld druk bezig met de voorbereiding van de Bossche Zomer.

„Het is hier veilig en niet al te druk. Het bevalt goed. Ik wilde mijn vrienden echt weer eens zien tijdens mijn verjaardag. Dus dit is al drie uur mijn onze spot; een mooi plekje.” De slingers voor Lenoor Keijzers uit Vlijmen zijn tussen enkele bomen van het 'Vughter Eiland' opgehangen. Ze wordt 22 jaar. „Mijn vrienden Britt, Wouter, Willem, Susanne en Niek hebben al voor mij gezongen. Ik heb ze gedirigeerd”, zegt ze. Het zestal zit in een kring met de vereiste afstand een beetje verstopt in de buurt van de brug bij de Vughterweg over de Dommel.

„We zijn studenten. Kennen elkaar



van het Sint-Janslyceum”, zegt Britt. „We zoeken ook andere mogelijkheden dan een terrasje. Je wil niet steeds 3 euro aftikken voor een drankje.” Britt studeert in Amsterdam. „Als ik in Den Bosch ben, spreek ik met vrienden af op andere plekken dan anders. Normaal pakken we een terrasje. Nu zitten we vaak bij het water. Meer creativiteit in ontmoetingsplekken inderdaad. Het virus komt ter sprake, maar het is niet altijd het hoofdonderwerp meer.”

Noodgedwongen

„We zitten hier ook een beetje noodgedwongen”, vult Suzanne aan. „We mochten net niet met z'n zessen bij elkaar zitten aan één tafeltje of samen onder een parasol op een terrasje. Met grote groepen is de horeca nu heel veel meters kwijt.”

„Elkaar op andere plekken ont-

moeten is mooi”, vindt Wouter. „Mensen krijgen zo ook wat meer waardering voor hun natuurlijke omgeving. Dit is best wel een chille plek. Een terrasje is ook leuk voor vluchtige contacten met halve vrienden en om mensen te kijken. Het wordt straks meer en-en, denk ik.”

Volgens Willem ga je 'elkaar fysiek ontmoeten' meer waarderen. „Ik heb best wel wat van die bijeenkomsten gehad met online-borrels en dito pubquizen. Het is het allemaal net niet. Hier kunnen we echt een gesprek voeren. Online is dat bijna niet te doen. Dan ben je ook zo met jezelf bezig. Hoe zie ik eruit bijvoorbeeld. Je weet dat er op een scherm naar je wordt gekeken.”

Rustiger

Sandra, Eva en Lisette hebben door corona het grasveldje bij de Westwal

▲ Slingers voor de jarige Lenoor (derde in de kring van links) bij de brug van de Vughterweg over De Dommel.

FOTOMARCBOLSIUS

“**Het is hier rustiger dan op een terras**

– Lisette

aan de Dommel ontdekt. „We zitten hier elke dag aan de waterkant als het mooi weer is”, zegt Lisette uit Waalwijk. Ze zit met haar collega's aan een glaasje sangria. „Je zag dat steeds meer mensen elkaar op andere plekken tegenkwamen. Nu wordt dat minder omdat de terrasjes open zijn. Terrasjes waar mensen hard praten, zijn voor ons minder leuk. Op 1,5 meter afstand moet je dan meer naar elkaar gaan roepen. Hier langs de Dommel is het rustiger.”

Nina Jansen legt de dikke pil *Verzwegen* van Karin Slaughter even neer voor het gesprek. Ze leest op een bankje bij het Bolwerk. „Mensen ontmoeten elkaar hier meer”, bevestigt ze. „Ik heb thuis geen balkon. Dan is dit een mooi plekje om even lekker te zitten, te relaxen en van de zon te genieten. Een mooi plekje om je even 'thuis' te voelen.”